

## Geleidelijk Geboren

Het vorige artikel dat we schreven was 'Hollands Hoop', in het kanaal 'Visioenen in Vervulling', waarin we aandacht schonken aan een visioen over de wil van God om opwekking en vernieuwing te brengen in ons land. Als we om ons heen kijken, dan zien we de eerste tekenen dat deze opwekking al gaande is. Nu veel kerken gemakkelijk buigen en meebewegen met het verstikkende beleid van de overheid, openen individuele gelovigen wel hun harten en huizen voor mensen om hen heen. Huiskerken worden weer een belangrijke structuur waarin de gemeenschap van gelovigen wordt beleefd. En zij die zich niet laten belemmeren door angst, maar de leiding van de Heilige Geest volgen om juist in deze tijd het evangelie te verkondigen, mogen vele mensen tot geloof zien komen. Dit is geweldig nieuws en reden te meer om vastberaden te blijven meebidden en meestrijden met wat de Heilige Geest bewerkt in deze tijd.

Jarenlang hebben profeten gewaarschuwd dat *'alles dat geschud kan worden, geschud zal worden'*. Concreet betekent dit dat alle zaken die we eerst als zeker beschouwden, zoals bijvoorbeeld de integriteit van aardse overheden, de zorgvuldigheid van artsen, de vaderlandsliefde van militairen, het vermogen tot kritisch denken van docenten enzovoort, nu niet meer zeker blijken te zijn. De algehele opschudding die dit veroorzaakt onder hen die dit inzien, werkt voor velen als een aansporing om op zoek te gaan naar echte zekerheid. We weten vanuit de Schriften dat er maar één vast fundament kan zijn in ons leven en dat is Jezus Zelf en Zijn woorden (Matteüs 7:24). Hij is Koning in eeuwigheid en Zijn Koninkrijk zal alle andere koninkrijken uiteindelijk verpletteren. Wat voor velen alleen maar een duistere deken lijkt, wordt in feite door God gebruikt om mensen aan te sporen valse zekerheden in te ruilen voor Zijn Koninkrijk. En dat is het begin van opwekking.

### De waarheid

Het uur waarin we leven is letterlijk het uur van de waarheid, waarin de waarheid onder vuur ligt als zelden tevoren. In 'Hollands Hoop' hebben we uitgebreid aandacht geschonken aan de noodzaak om te focussen op gerechtigheid en de waarheid is daarin essentieel. In Jesaja 59:14-15 lezen we:

*'Het recht wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft verre staan, want de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang. Zo ontbreekt de waarheid en wie wijkt van het kwade, wordt het slachtoffer van uitbuiting. Maar de HEERE zag het en het was kwaad in Zijn ogen, dat er geen recht was.'*

Als we jagen naar gerechtigheid, dan is het cruciaal dat we de waarheid niet prijsgeven. Het domein van satan, de bron van alle ongerechtigheid, is de leugen. Hij heeft slechts macht naar de mate waarin hij zijn bedoelingen en plannen verborgen kan houden achter leugen en misleiding. Daarom is de waarheid zo'n krachtig wapen om ongerechtigheid te bestrijden. Aangezien waarheid een directe voorwaarde en sleutel is tot gerechtigheid, zijn waarheid en gerechtigheid in zekere zin synoniemen. In de volgende passage, die gaat over het einde der tijden, worden waarheid en ongerechtigheid dan ook tegenover elkaar geplaatst:

*'En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.'* **2 Thessalonicenzen 2:11-13**

Het interessante is dat het hier gaat om een Bijbelse profetie dat God in het einde der tijden moedwillig een dwaling zou zenden om scheiding te brengen. Hij *gebruikt* dus niet alleen dwalingen voor de verwezenlijking van Zijn plannen, Hij *zendt* zelfs dwalingen! Aangezien we weten dat de Heere Jezus geen lauwheid wil (Openbaring 3:16), kunnen we de dwaling in de wereld ook beschouwen als de werking van Zijn Geest om aan lauwheid onder gelovigen een einde te maken. Deze werking manifesteert zich in een tweetal tegengestelde migratiestromen onder hen die zich christen noemen.

Zij die de waarheid liefhebben, worden radicaler en vuriger in hun navolging van de Heere Jezus. Zij die de waarheid niet liefhebben, worden koud in hun hart en zinken verder weg in wereldgelijkvormigheid.

### **De Waarheid**

Als we de waarheid liefhebben en zoeken, dan komen we uiteindelijk altijd uit bij de Heere Jezus, de Waarheid Zelf. De Almachtige heeft de crisis waar we in zitten dan ook toegelaten om, zoals we beschreven hebben in 'De Almachtige', in het kanaal 'Misleiding en Macht', juist het Koninkrijk van Zijn Zoon verder te doen baanbreken. We weten dat, voordat de Heere Jezus terugkomt, het evangelie van *het Koninkrijk* gepredikt zal worden op de gehele aarde (Matteüs 24:14) en het is dus essentieel dat ook wij als gelovigen, net als Johannes de Doper, de Heere Jezus Zelf en de apostelen, Zijn Koninkrijk weer tot onze centrale focus maken. Als we met medechristenen spreken, is het vrij alom aanvaard om al snel te praten over kerken en denominaties, maar dit is eigenlijk niet Bijbels en een teken dat het dringend tijd is voor een gezamenlijke en grootschalige heroriëntatie naar het Koninkrijk alleen. In Zijn Koninkrijk is de Heere Jezus zowel Koning, boven ons, als de Hoeksteen waarop we staan (Efeziërs 2:20), onder ons. Alle dingen hebben hun bestaan in Hem (Kolossenzen 1:17) en in Efeziërs 4:13 lezen we dat waarachtige geestelijke volwassenheid direct bepaald wordt door de mate waarin we *vervuld* zijn met Hem. In Galaten 4:19 spreekt Paulus dan ook over weeën, die hij doorstaat totdat de Heere Jezus *gestalte* heeft gekregen in de gelovigen in Galatië. In 1 Korintiërs 2:2 zegt hij: *'ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd'*. Als we hem echt eren als Geestvervulde apostel van onze Koning, dan volgen we hem in de eerste plaats na in Zijn absolute focus op de Heere Jezus. Hem te kennen was het verlangen van zijn hart en al het andere hield hij uiteindelijk voor vuilnis (Filippenzen 3:8). De Heere Jezus is Koning. Hem eren wij en Hem dienen wij. Toen mijn opa stierf, had ik het voorrecht zijn laatste woorden te horen en deze waren *'Heere Jezus'*. Hoewel het leek alsof hij maar weinig zei, zei hij in feite alles wat gezegd moest worden. Toen een andere Geestvervulde man in mijn omgeving op zijn sterfbed lag en ik hem mocht opzoeken, wilde hij maar één ding weten: *'Zul je Jezus volgen?'*

### **Het Koninkrijk**

Als dit het uur van de waarheid is en het uur waarin de Heere Jezus weer als de Waarheid en als Koning gepredikt en geëerd zal worden, dan is het aan ons om tot Hem te naderen als onze Koning en Zijn Koninkrijk op de eerste plaats te zetten. De Heilige Geest spoort velen aan om daarin nieuwe stappen te zetten en ook de waarheid over het Koninkrijk van God volledig te omarmen. In Johannes 3:3 legt de Heere Jezus uit dat het onmogelijk is om dit Koninkrijk te zien zonder opnieuw geboren te worden en in vers 5 vervolgt Hij met de woorden: *'tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan'*. Het zien en binnengaan van Zijn Koninkrijk is direct verbonden met het proces van opnieuw geboren worden door water en door Geest. Omwille dus van het Koninkrijk, worden vele waarheidslievende gelovigen door de Geest aangespoord om nieuwe stappen te zetten in dit proces. Er is een groeiende nederigheid ten opzichte van de werking van de Heilige Geest en velen verlangen naar een diepere ervaring van de verbondenheid met de Vader en de Zoon. Ook voelen vele oprechte gelovigen die nog nooit ondergedompeld zijn in water, zich gedrongen om deze onderdompeling alsnog te ondergaan.

Met de artikelen in dit kanaal willen we meebewegen met dit werk van de Geest en onderzoeken hoe dit werk zich verhoudt tot het baanbreken van Zijn Koninkrijk en het zichtbaar worden van Zijn heerlijkheid op Zijn volk (Jesaja 60:1-3). We zullen daarvoor eerst teruggaan naar de kern van het evangelie van het Koninkrijk.

### **De potentie**

In Matteüs 13 lezen we een serie gelijkenissen die ons inzicht verschaffen in enkele fundamentele aspecten van het Koninkrijk. De Heere Jezus begint hier met de uitleg dat het evangelie van het Koninkrijk gelijk staat aan een zaadje, dat de potentie heeft om veel vrucht voort te brengen. Of de potentie die in dit zaad verborgen ligt daadwerkelijk verwezenlijkt wordt, hangt echter wel af van de

manier waarop dit zaad ontvangen wordt en, als dit zaadje daadwerkelijk ontkiemd is tot een plantje, hoe dit plantje vervolgens wordt gekoesterd en verzorgd.

In de gelijkenis over de zaaier (1-9), lezen we in de eerste plaats dat het *evangelie* een zaadje is. Uit de gelijkenis over het onkruid (24-30) echter, leren we dat ook de *zonen van het Koninkrijk* zaden zijn (38), gezaaid in deze wereld om vrucht te dragen. De voorzegging dat wij als zonen en dochters van het Koninkrijk zullen opgroeien tussen de 'kinderen van de boze', toont aan dat we niet bang hoeven te zijn voor duisternis en dat de kracht van het evangelie in ons, in combinatie met onze bereidheid om in deze wereld gezaaid te worden, genoeg is om ons vrucht te doen dragen temidden van duisternis. Interessant genoeg gaat ook de derde gelijkenis in dit hoofdstuk (31-32) over zaad, een mosterdzaadje wel te verstaan. Deze gelijkenis illustreert nog maar eens de ontzagwekkende potentie van het evangelie van het Koninkrijk, maar ook dat het geloof vraagt om deze potentie in het evangelie zelf te zien. Zoals het moeilijk voor te stellen is dat er uit een mosterdzaadje een grote boom kan groeien, zo is het moeilijk voor te stellen welke grote impact mogelijk is als het zaad van het evangelie op de juiste manier ontvangen wordt.

Het feit dat de Heere Jezus in deze gelijkenissen drie keer gebruik maakt van zaad als beeld, zegt in zichzelf al heel veel. Samenvattend kunnen we het volgende vaststellen:

- Het evangelie van het Koninkrijk lijkt in eerste instantie misschien klein en onbeduidend, maar het heeft ten diepste een ontzagwekkende potentie in zich.
- Of deze potentie daadwerkelijk wordt verwezenlijkt, wordt bepaald door het hart waarin dit zaad wordt gezaaid en of dit hart bereid is om zelf ook weer gezaaid te worden in deze wereld. We zullen verderop in deze serie terugkomen op wat dit concreet betekent.

Oftewel: **Vrucht = Zaad x Hart**

### De vraag

Als we in de evangeliën de overweldigende beloftes lezen over wat het betekent om in Gods Koninkrijk te leven en vervolgens in het boek Handelingen, welke kracht er vrijkomt als gelovigen de verkondiging van dit Koninkrijk de hoogste prioriteit geven, dan mogen we ons ernstig afvragen hoe het kan dat van deze kracht en impact nog zo weinig zichtbaar is door onze kerken en gemeentes heen. Hoewel er zeker mooie dingen gebeuren, ook in ons land, is het voor radicale en grootschalige geestelijke ommekeer, cruciaal dat we onderzoeken wat er mis is. Als over de gehele linie nog altijd veel te weinig vermenigvuldiging zichtbaar is, dan weten we op basis van bovenstaande formule, **Vrucht = Zaad x Hart**, dat er logischerwijs twee mogelijke verklaringen zijn:

1. Ofwel er is iets mis met het zaad dat wordt gezaaid; het evangelie dat verkondigd wordt.
2. Ofwel er is iets mis met de harten van hen die zich wel christen noemen maar geen of weinig vrucht voortbrengen.

Op basis van de gelijkenis van de zaaier, zou je al gauw kunnen concluderen dat gebrek aan vrucht alleen te wijten kan zijn aan het hart van degene die dit zaad ontvangt, omdat in deze gelijkenis niet gesproken wordt over verkeerd zaad. De vraag is echter of al het zaad dat gezaaid is in het verleden door kerken en gemeentes, dus het evangelie dat verkondigd is, wel volledig juist is. Door deze vraag dieper te onderzoeken, komen we in aanraking met een aantal zeer subtiele misleidingen, die veel oprechte gelovigen belemmeren in hun vrijheid, vreugde en vrucht dragen.

### Het zaad

Binnenin een plantenzaad ligt het DNA, de patronen die de potentie van het zaad concreet beschrijven. Door ontkieming van het zaad en de groei van de kiem, komt dit DNA tot uitdrukking in de eigenschappen van de plant. We leven echter in een tijd dat de opstandige mens weinig belemmering voelt om actief te sleutelen aan de patronen van het leven en ook het DNA van planten wordt ijverig gemanipuleerd voor de kortetermijnbelangen van specifieke groepen mensen. Door dergelijke

genetische manipulatie, kunnen eigenschappen van planten worden veranderd, waaronder bijvoorbeeld het vermogen tot vermenigvuldiging.

Op dezelfde manier kunnen we stellen dat het evangelie van het Koninkrijk, sinds dit voor het eerst gepredikt werd door de Heere Jezus en Zijn apostelen, in de loop van de tijd en op veel plaatsen, langzamerhand gemanipuleerd is geraakt. Ook dit is ten koste gegaan van de potentie tot vermenigvuldiging die in het oorspronkelijke zaad verborgen ligt. Zeker wanneer dergelijke manipulaties betrekking hebben op de waarheid over wat het betekent om opnieuw geboren te worden, het eigenlijke binnengaan in het Koninkrijk, kan het niet anders dan dat de belemmerende impact op haar ontzagwekkende potentie enorm is. Vandaar ook dat we in deze artikelen aandacht willen schenken aan wat het betekent om opnieuw geboren te worden, in het bijzonder ten dienste van hen die zich door de Geest geleid voelen om bepaalde stappen die horen bij het opnieuw geboren worden, alsnog te zetten.

### **Het hart**

Het hart van hen die het waarachtige evangelie horen moet wel de juiste houding hebben om blijvende vrucht voort te brengen voor het Koninkrijk. Dit is wat de Heere Jezus in Matteüs 13:23 'goede aarde' noemt. Hoewel er velen zijn die zich wel christen noemen, maar niet de prijs willen betalen die hoort bij het omarmen van het evangelie van het Koninkrijk, zijn er ook veel gelovigen die ten diepste wel God vrezen, in hun hart bereid zijn om de waarheid van het evangelie te omarmen, maar nog nooit het juiste zaad hebben ontvangen en daardoor nog veel te weinig van de realiteit van het Koninkrijk hebben mogen beleven. Het zijn ook deze mensen die de Heere Jezus in deze tijd wil uitnodigen om ten volle binnen te gaan in de realiteit van het Koninkrijk, onder leiding van de Geest der Waarheid.

### **Het wonder**

Een ieder die wel eens een geboorte heeft meegemaakt, weet hoe heftig en bijzonder zo'n ervaring is. Dat het proces van geboren worden zorgvuldigheid vereist, evenals dat het nieuwe leven verwelkomd dient te worden met tedere dienstbaarheid, is voor ons logisch. Op gelijke wijze is het van groot belang dat we het opnieuw geboren worden op waarde schatten, erkennen dat dit met grote zorgvuldigheid dient te gebeuren en ook dat zij die daarbij betrokken zijn met dienstbaarheid klaar horen te staan om het nieuwe leven met voorzichtigheid te ontvangen en op gang te helpen. Helaas hebben de vele scherpe theologische oorlogen, uitgevochten over de diverse aspecten van het opnieuw geboren worden, weinig bijgedragen aan dit klimaat van zorgvuldigheid en liefde voor het nieuwe leven, die juist zo essentieel zijn voor de vermenigvuldiging van het Koninkrijk.

### **De geboorte**

In een zekere bijbelstudie, hoorde ik David Pawson zeggen dat hij, door zijn jarenlange ervaring in pastorale zorg, had ontdekt dat de meeste problemen waarmee hij mensen probeerde te helpen, te wijten waren aan een onvolledige wedergeboorte, waarin bepaalde aspecten van het proces achterwege gelaten waren door onwetendheid en onzorgvuldigheid aan de kant van de medegelovigen die betrokken waren bij deze geboorte. Dit inzicht is van onschatbare waarde voor hen die de diepte ervan doorzien en geenszins bedoeld om mensen te ontmoedigen. Veel problemen kunnen blijkbaar opgelost worden door een gezonde wedergeboorte en om, als deze basis ontbreekt, de Geest toe te laten deze wedergeboorte te voltooien. David Pawson erkent dat zijn eigen wedergeboorte ook over een langere periode heeft plaatsgevonden en van mijzelf kan ik niet anders zeggen. Ook ik heb jaren na mijn onderdompeling in water, nieuwe stappen gezet in mijn wedergeboorte. Geleidelijk geboren worden is niet erg. Richt je niet op het verleden, maar op de toekomst. Als je je aangespoord weet door de Geest der Waarheid om je wedergeboorte te vervolledigen, dan heeft Hij een plan met je leven en ziet Hij het zitten. Zijn stem volgen is zowel het begin van wedergeboren worden als de bestemming en ook de kern van alle stappen daar tussenin. Weest dus vastberaden om dit te doen! Dan zul je opstaan en verlicht worden!

Operatie Leeuw van Juda