

## Klapwiekende Willem

Willem Ouweneel, wie kent hem niet? Helaas wordt hij door veel christenen nog beschouwd als groot genie. In bepaalde opzichten is hij dan begaafd, helaas is hij nu vooral een struikelblok voor hen die vechten voor de toekomst van ons land. Blindheid is al een probleem op zich, maar als iemand die zijn blindheid niet ziet, wel zijn aanzien en positie gebruikt om anderen te leiden, dan is dat een ramp. Als deze persoon dan ook nog eens de schaamteloosheid heeft om waarachtige zieners en profeten onderuit te halen, dan speelt hij met verterend vuur. Willens en wetens blijft Willem in de weg lopen en de toorn des HEEREN is nu tegen hem ontbrand.

Hoewel er in ons land ook veel gemeenschappen van oprechte gelovigen zijn, is een groot deel van de Nederlandse kerk ten diepste een wereldgelijkvormig religieus instituut en Willem Ouweneel is het ultieme symbool van haar strategische incompetentie. Theologen maken er grotendeels de dienst uit en hebben zich in een BigTheo-kartel verenigd om profeten en wachters bij hun minste bijdrage al de mond te snoeren. Er is niets nieuws onder de zon. Veel dominees en theologen, waaronder Willem, kunnen moeiteloos aansluiten bij de blinden en huichelaars in Matteüs 23, die er van de Heere Jezus snoeihard van langs kregen, omdat ze, hoewel ze vrome woorden wisten te spreken over profeten uit het verleden en zich daarmee macht verwierven, nog altijd in dezelfde religieuze geest opereerden als hun voorvaderen en in hun eigen tijd dus ook geen profeten duldden. Het enige verschil tussen de huichelaars uit Matteüs 23 en die van vandaag, is dat laatstgenoemden een veel zwaarder oordeel te wachten staat, aangezien zij de waarschuwingen in Matteüs 23 vele malen hebben kunnen lezen of er zelfs over gepredikt hebben.

De grote vloek van theologisch leiderschap is dat het niets met leiderschap te maken heeft. Omdat een theologische studie een academische aangelegenheid is die veelal niets te maken heeft met de werking van de Heilige Geest, hanteren veel theologen een volstrekt wereldse manier van waarheidsvinding voor alles wat niet letterlijk in de Bijbel staat: 'iets is pas waar als het wetenschappelijk bewezen is'. Deze grove misleiding heeft ertoe bijgedragen dat de Nederlandse kerk grotendeels zat te slapen toen de joden massaal uit ons land werden afgevoerd in de Tweede Wereldoorlog. Hoewel wachters destijds al vroeg alarm sloegen, waren de Willem Ouweneels van die tijd vooral aan het wachten op de wetenschappelijke onderbouwing van de waarschuwing dat Hitlers plannen niet gunstig waren voor de joden. Het bewijs dat de joden inderdaad niet op gezellige werkvakantie waren gegaan, liet even op zich wachten, maar in 1945 was het er dan toch: de kampen waren ontdekt, de gaskamers en ovens geïnspecteerd en de gruwelijke massagraven maakten het beeld van de schandalige slachtpartij compleet. Het mocht een paar miljoen jodenlevens kosten, maar de W.O.'s van WOII hadden hun bewijslast wel zorgvuldig bij elkaar verzameld en hun conclusie op wereldgelijkvormige en wetenschappelijke wijze getrokken: Hitler's plannen waren inderdaad geen goed nieuws geweest voor de joden.

Daarna begon uiteraard het zorgvuldig evalueren en 75 vergaderjaren later was de krachteloze kogel dan eindelijk door de slaperige kerk: *'We hebben gefaald in ons uit te spreken en te zwijgen, in daden en passiviteit, in houding en gedachten'*<sup>1</sup>. Het is wat cryptisch geformuleerd, maar na enige ontcijfering kun je hieruit concluderen dat men toch niet onverdeeld gelukkig is met het eigen optreden van destijds. Wat veel makkelijker te ontcijferen is, is dat dit deel van de kerk niets geleerd heeft van wat een pijnlijke les uit het verleden had moeten zijn. Toen deze schuldbekentenis namelijk uit de vergaderzalen naar buiten kwam, lag Nederland al ruimschoots opnieuw in de klauwen van het rijk der duisternis. En wie krijgen er nu het meest van langs van de meeste kerken en van de Willem Ouweneels: de wachters en profeten! De geschiedenis herhaalt zich en het geduld van God is op.

In één van de blogs<sup>2</sup> van Willem Ouweneel is te lezen dat hij op het puntje van zijn stoel, met zijn verrekijker naar Amerika zit te turen om dáár profeten als valse profeten te kunnen ontmaskeren. Hij

profeteert zelf 'vrede, vrede' terwijl er geen vrede is, maar zoekt valse profeten alleen buiten zijn eigen spiegel. Zijn vaderland staat hevig in brand, maar Willem vecht vooral ijverig voor het machtsimperium van de theologen en in Amerika lopen in deze tijd makkelijke profetische prooien rond. Zo'n kans laat Willem blijkbaar niet lopen. Wie denken ze wel dat ze zijn: 'iets zien wat Willem niet ziet'?

Wat veel van zijn blogs vooral duidelijk maken, is dat kennis opgeblazen maakt, maar dat hadden we ook al kunnen lezen in de Bijbel. Waarachtig inzicht is geestelijk en het gevolg van een hart dat verlicht is door de Heilige Geest. Omdat dit een genadegave van God is, is dit vooral beschikbaar voor hen die de waarheid liefhebben en nederig van hart zijn. Zo kan het dat opgeblazen theologen nog massaal zitten te slapen en willoos buigen voor de tirannie in ons land of er zelfs aan meewerken, terwijl veel eenvoudigen van hart duidelijk zien dat ons land moedwillig gesloopt wordt en daarom strijden voor een ommekeer.

Mannen als Willem Ouweneel zijn als struisvogels, die trots klapwieken met hun vleugels van kennis, waarmee ze wel aandacht kunnen trekken, maar niet kunnen vliegen. Ze steken hun hoofd weg voor inzicht en aan wijsheid komen ze al helemaal niet toe. Dit is de houding die maakt dat de kerk nu grotendeels toekijkt of met zichzelf bezig is, terwijl vanwege de schandalige en onwetenschappelijke maatregelen, jongeren onder treinen springen, huwelijken splijten, zwangerschappen worden afgebroken, grootschalig gegokt wordt met vruchtbaarheid en gezondheid, bedrijven worden gesloopt en de welvaart en waardigheid van ons nageslacht worden opgeofferd. Het rijk der duisternis krijgt ruim baan in ons land, maar Willem Ouweneel waakt vooral over zijn eigen territorium, want aan struisvogels zijn inzicht en wijsheid onthouden, waardoor ze met hun hoofd diep in het zand, waarschijnlijk nog denken meer te zien dan hoog zwevende adelaars.

Zo lang mannen als Willem Ouweneel hoog van de toren blijven blazen en gevolgd worden, blijft de institutionele kerk vooral irrelevant in tijden van duisternis. Mannen als hij hebben nog wel voldoende in huis om binnen de muren van een kerkgebouw of conferentiecentrum mensen te leiden om religieus te zijn, maar volstrekt onvoldoende om de kerk als geheel te leiden om in de wereld daarbuiten relevant te zijn. Hun tijd is nu voorbij, hun heerschappij is gebroken. De wereld gaat de religieuze kerk overboord gooien en alleen een relevante kerk aanvaarden. De maat is meer dan vol voor God. De opgeblazenheid in de Nederlandse kerk is overrijp voor een pijnlijke confrontatie met scherpe naalden en die naalden liggen volop klaar.

Operatie Leeuw van Juda

1 <https://www.joods.nl/2020/10/opperrabbin-jacobs-vind-schuldbekentenis-kerken-onnodig/>

2 <http://www.willemuweneel.nl/207-de-profeten-die-trumps-overwinning-voorspelden/>