

## Heiligen en Reinigen

Hierbij deel twee in de serie 'Principes van Profetie', waarin we waarheid willen brengen over het belang van de profetische bediening en zo willen bijdragen aan zowel het herstel van deze bediening, als de noodzakelijke ontvankelijkheid hiervoor. In het eerste deel, 'Problemen en Perspectieven', hebben we aandacht geschonken aan het structurele gebrek aan ruimte voor de profetische bediening onder veel Nederlandse gelovigen en hoe de poging om profetie te negeren, juist vatbaarheid voor valse profetie in de hand werkt. Veel gelovigen zijn vandaag de dag misleid, omdat ze niet zien dat degenen door wie ze zich wel laten leiden, bewust of onbewust als valse profeten fungeren, ook al noemen deze personen zichzelf niet eens profeten. De Heere Jezus wil als Hoofd leiding geven aan Zijn Lichaam en het is dus van wezenlijk belang dat we Hem alle ruimte geven om dit door Zijn Geest te doen. Eén van de geschenken van de Geest daarvoor is die van profetie en Paulus roept ons dan ook niet voor niets op om deze gave na te jagen (1 Korintiërs 14:1).

### Onvruchtbare ranken

In Johannes 15 legt de Heere Jezus op beeldende wijze uit dat we, als discipelen van Hem, met Hem verbonden mogen zijn, zoals wijnranken verbonden zijn met een wijnstok. Profeten behoren ook tot deze wijnranken, maar veel van deze ranken zijn ofwel zelf van hun plaats gevallen, ofwel door anderen naar beneden gehaald. In plaats van dat ze in het zonlicht hun kostbare vruchten kunnen voortbrengen en laten rijpen, liggen ze bevuild en vruchteloos in het stof.

Veel wijsheid over hoe we tot eer van God kunnen leven, ligt verborgen in de tabernakel van Mozes, die hij in opdracht van de HEERE moest laten bouwen. Voor de dienst in het heilige, moesten de priesters zich wassen bij het koperen wasvat. Koper staat voor oordeel over wat wel goed is en wat niet goed is en water staat voor de reiniging door de woorden van de Heere Jezus (Efeziërs 5:26). Het is daarom van belang dat we Zijn oordelen zoeken over het functioneren van de profetische bediening en over onze houding ten opzichte hiervan, zodat het stof van ongerechtigheid eraf gewassen kan worden. In het vervolg van dit artikel willen we hieraan een bijdrage leveren.

### Ter aarde gevallen

Sommige profetische wijnranken zijn ter aarde gevallen door hun eigen toedoen. Aarde en stof staan symbool voor het vergankelijke en wereldse in tegenstelling tot het onvergankelijke en hemelse. Ons lichaam is van stof gemaakt en zal vergaan als we sterven. In de spijswetten van Leviticus waren bepaalde dieren die door het stof kruipen en zoogdieren die met hun hele zool het stof raken, onrein. Hoewel we niet meer gebonden zijn door deze wetten, bevatten ze wel waardevolle openbaringen van wat wel tot eer van God is en wat niet. Een te nauwe verbondenheid met het aardse is ook vandaag de dag een gruwel voor onze Vader. We worden juist geacht de dingen te bedenken die boven zijn (Kolossenzen 3:2) en om zaken van eeuwigheidswaarde na te jagen.

### Aardse ambitie

Er zijn profeten die goedkeuring van mensen en aardse ambitie belangrijker vinden dan de goedkeuring van God over hun woorden. In plaats van dat ze gefocust zijn op het brengen van de woorden van God, zijn ze meer bezig met het behagen van mensen, om zichzelf een positie te verwerven op deze aarde. Dit is een gruwel in Gods ogen en brengt de profetische bediening en dus het Lichaam van de Heere Jezus, schade toe. Op basis van verhalen in het Oude Testament, weten we dat er aan valse profeten, die zeggen wat mensen graag willen horen, zelden een gebrek was voor het volk van God. We hoeven ons dus geen illusies te maken door te denken dat onder hedendaagse profeten, niet velen ook zichzelf bezoedeld hebben met aardse ambitie. De waarachtige profeten die in dit opzicht ter aarde zijn gevallen, dienen zich te bekeren en loyaliteit aan de wil en waarheid van God weer op de eerste plaats te zetten. Een profeet hoort boven alles de eer van God te zoeken en juist heel nauw verbonden te zijn met Hem. Waarachtige profeten brengen, in tegenstelling tot valse profeten, soms ook woorden van oordeel die de vreze des Heeren weer moeten terugbrengen bij hun

toehoorders. Dit vereist juist een hoog niveau van onafhankelijkheid van wat andere mensen vinden of zeggen. De profeet Natan bijvoorbeeld, was waarschijnlijk al lang blij dat hij het overleefd had, nadat hij koning David, één van de machtigste en populairste koningen in de geschiedenis van het volk Israël, had geconfronteerd met zijn zonden en de oordelen van de Almachtige hierover (2 Samuël 12). Het is in ieder geval lastig voor te stellen dat hij verwachtte hierdoor in populariteit toe te nemen.

### Aan het kruis

Persoonlijke ambitie getuigt van een ongekrusigd leven. Het kruis staat symbool voor de dood, in de eerste plaats de dood van de Heere Jezus en daarnaast, door onze bekering en waterdoop, ook voor de dood van onze oude mens (Galaten 2:20). Wanneer een profeet niet dagelijks zijn kruis op zich neemt (Matteüs 16:24), als herinnering dat zijn oude ik hieraan gestorven is, brengt zijn bediening al gauw troebel water voort. Jagen naar profeteren is een Bijbelse opdracht (1 Korintiërs 14:1), maar dat kan alleen tot zegen zijn als het gefundeerd is op de dagelijkse overgave aan de wil van God. Structurele zelfverloochening creëert ruimte in het leven van de gelovige om vervuld te worden met de Heilige Geest en zuiver water voort te brengen, ook in de vorm van profetische woorden.

### **Ter aarde geworpen**

Niet alle profeten die ter aarde liggen, zijn daar door eigen fouten terechtgekomen. Velen zijn door andere gelovigen naar beneden gehaald, gelasterd en beschadigd. Zoals we in de vorige editie al hebben aangegeven, wordt de houding van veel gelovigen ten opzichte van de profetische bediening, gekenmerkt door scepsis. In de praktijk vertaalt deze houding zich vaak in een uiterst ongezonde agressie ten opzichte van mensen die profetische woorden brengen. Hiervoor zijn in ieder geval drie belangrijke dwalingen aan te wijzen.

### Dwaling I: geobsedeerd door gelijk

Eén van de grootste dwalingen in het Lichaam van de Heere Jezus, is een overmatige obsessie met 'gelijk hebben'. Als een profeet een woord spreekt dat een voorspelling inhoudt, dan vertaalt een sceptische houding van een hoorder van dit woord, zich vaak in een argwanend afwachten of dit profetische woord wel daadwerkelijk uitkomt. De obsessie met gelijk of ongelijk hebben, is niet Bijbels. Waarheid heeft méér diepgang en betekenis dan alleen het onderscheid tussen gelijk en ongelijk. We zullen dit met enkele Bijbelse voorbeelden illustreren.

### Ongelijk maar...

Jona was door God geroepen om te profeteren tot Ninevé vanwege haar vele zonden. Na een omslachtige route van ongehoorzaamheid, een stormachtige reis en een stinkend verblijf in de buik van een vis, kwam hij uiteindelijk wél in Ninevé terecht met een zeer krachtige boodschap: *'Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd'* (Jona 3:4). De inwoners van Ninevé waren aartsvijanden van Israël en het hele verhaal geeft aanleiding te denken dat Jona niet erg in zijn maag zat met de op handen zijnde verwoesting van deze stad. Toen God uiteindelijk de stad spaarde, leidde dit vooral tot grote frustratie bij Jona, die de dood van meer dan 100.000 mensen aanvaardbaarder vond dan de dood van die ene boom die hem schaduw gaf.

Jona had het nodige risico gelopen en naar de mens gesproken ongetwijfeld gedood kunnen worden vanwege zijn strenge boodschap. En nu had hij ook nog eens het gelijk niet aan zijn zijde! Hoewel er van omkering in de stad zeker sprake was, was het voor Jona ongetwijfeld makkelijker geweest om zichzelf als een profeet van God te zien, als hij een visueel bewijs had gehad van zijn gelijk, in de vorm van de verwoesting van Ninevé. Sceptische mensen om Jona heen, konden waarschijnlijk lang discussiëren over de vraag of Jona nou gelijk had gehad of niet en of hij als een valse profeet afgeschreven zou moeten worden. Toch was de vrucht op Jona's prediking enorm, ongeacht zijn eigen moeite om deze vrucht te waarderen.

In Richteren 10 lezen we een woord van God Zelf: *'Gij echter hebt Mij verlaten en andere goden gediend; daarom zal Ik u niet meer verlossen'* (vers 13). Het volk Israël was voor de zoveelste keer in

afgoderij vervallen en het is duidelijk dat de maat voor de Almachtige vol was. Ondanks deze woorden, beledende de Israëlieten hun zonden, bekeerden ze zich van hun afgoderij en herstelden ze hun dienst aan de HEERE. Naar aanleiding van deze bekering, veranderde God Zijn plan en gaf Hij hen opnieuw een richter om hen te verlossen van hun onderdrukkers. Naast het feit dat dit een duidelijke illustratie is dat bekering in tijden van duisternis en (dreigend) oordeel het allerbeste is wat we kunnen doen, kan het ook aanleiding zijn voor een sceptische geest om degene die het woord had gebracht dat 'God het volk niet meer zou verlossen', als valse profeet te betitelen. Deze persoon had immers ongelijk, want Israël werd *wel* verlost.

### Gelijk maar...

Er zijn ook voorbeelden in de Bijbel van mensen die op uiterst tragische wijze gelijk hadden. Toen de twaalf verspieders verslag hadden uitgebracht na hun bezoek aan het beloofde land, was het algehele sentiment, zoals op veel momenten sinds hun verlossing uit Egypte, weer overwegend sceptisch: *'Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij'* (Numeri 13:31). Toen de toorn van God was ontbrand en Zijn besluit was meegedeeld dat geen van de mannen die waren gevallen in scepsis en ongeloof, daadwerkelijk het beloofde land zouden zien, bekeerde een deel van het volk zich op curieuze wijze: ze besloten toch een poging te wagen om het land in te nemen. Mozes waarschuwde hen nog eens nadrukkelijk om niet ten strijde te trekken (Numeri 14:41-43), maar tevergeefs. Hun poging mislukte volledig, want ze werden verslagen en teruggedreven door de Amalekieten en Kanaänieten. Ondanks hun nederlaag echter, konden deze kritische en sceptische mensen, althans degenen die het overleefden, wél zeggen dat ze helemaal gelijk hadden. Ze hadden namelijk al vantevoren gezegd dat hun tegenstanders sterker waren dan zij.

In Matteüs 25 lezen we dat het Koninkrijk van God vergeleken kan worden met slaven die talenten ontvangen van hun meester. Waar de eerste twee slaven niet teveel redeneren, maar vooral aan het werk gaan om hun talenten te vermenigvuldigen, blijft de derde slaaf in scepsis en ongeloof hangen, hetgeen hem ertoe drijft zijn talent te begraven. Als hun meester terugkeert, krijgen de eerste twee slaven een mooie beloning, maar de afrekening met de derde slaaf is grimmig. Als excuus voor zijn gebrek aan rentmeesterschap zegt hij: *'Heer, ik wist van u, dat gij een hard mens zijt, die maait, waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar gij niet hebt uitgestrooid'* (vers 24). Het bijzondere in dit verhaal is dat de meester geen enkele moeite lijkt te doen om hem ongelijk te geven en zelfs zegt: *'Wist gij, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen, waar ik niet heb uitgestrooid?'* Ondanks dat zijn heer hem hierin gelijk geeft, mag deze slaaf, in plaats van feestvieren, met dit gelijk aan zijn zijde, zijn tanden gaan knarsen in de buitenste duisternis.

Ook vandaag de dag zijn er veel gelovigen die de talenten die ze met hun verlossing hebben ontvangen, zoals de inwoning van de Heilige Geest, begraven en uitdoven en daardoor weinig van de kracht van het Koninkrijk van God meemaken. Ze leven in scepsis en ongeloof voor het feit dat God vandaag de dag nog wonderen wil doen en door Zijn Geest wil spreken. Daardoor maken ze ook weinig wonderen mee en horen ze niet of nauwelijks de stem van God, waardoor ze nu redelijk stuurloos ronddobberen op de aanzwellende golven van de tijd. Hoewel dolende, menen ze wel gelijk te hebben, want als je niet gelooft dat God wonderen doet en spreekt tot Zijn kinderen, dan maak je daar ook weinig van mee en bewijs je zo dus je eigen 'gelijk' (Marcus 6:5-6). De rechtvaardige zal echter door geloof leven (Romeinen 1:17) en niet door scepsis.

Profetie is, net als alle andere gaven, helemaal niet bedoeld om *gelijk* te hebben, maar om te zorgen dat mensen gemobiliseerd worden om te wandelen in hun door God gegeven bestemming. We zullen dat in een latere editie verder toelichten. Toen de Heere Jezus Zijn discipelen de opdracht gaf om alle volken tot zijn discipelen te maken, was het niet de bedoeling dat ze conferenties zouden beleggen om te bediscussiëren of deze opdracht wel realistisch was. De opdracht was bedoeld om ze te mobiliseren om Zijn geweldige verlossingswerk te verkondigen over de gehele aarde. Misschien dat de Heere Jezus juist daarom ijverige vissers als eerste discipelen uitkoos, in plaats van geleerden.

Laten we ons daarom bekeren van elke neiging om gelijk te willen hebben of om het ongelijk van anderen te willen aantonen! We hebben de Heilige Geest voor een hoger doel ontvangen.

#### Dwaling II: geleid door angst

Eén van de oorzaken van grootschalige scepsis ten opzichte van de profetische bediening is 'angst voor misleiding'. Mensen die zich door deze angst laten leiden, zijn zich alleen vaak niet bewust dat geleid worden door angst, moeilijk samen gaat met geleid worden door de Geest. Eenieder die zich laat leiden door angst, zelfs al is het angst voor misleiding, is in beginsel al misleid. De Heilige Geest wil ons leiden in de volle waarheid (Johannes 16:13) en als Hij niet bij machte was om dit te doen, dan had Hij deze taak niet gekregen. In Johannes 15:26 wordt Hij naast de Geest der Waarheid ook de Trooster genoemd, wat meestal vertaald wordt met Helper. Deze termen worden vaak geassocieerd met zwakte, wat niet terecht is. In het Grieks staat hier namelijk het woord 'parakletos', hetgeen in feite ook een juridische term is en vertaald kan worden met 'advocaat'. De Heilige Geest is juist Degene die naast ons wil staan om ons de juiste beoordeling te geven, over een situatie of over onszelf, die stand zal houden voor de rechterstoel van Christus. Zijn oordeel is naar waarheid en vertegenwoordigt dus juist het perspectief van de Heere Jezus en onze Vader. In de praktijk blijken veel gelovigen meer geloof te hebben in de macht van satan om hen te misleiden, dan geloof in de macht van de Heilige Geest om hen te leiden in de waarheid. Dit is echt niet nodig, want de Heilige Geest heeft al heel veel ervaring. Hij zweefde al over de wateren toen de hemel en de aarde nog gemaakt moesten worden (Genesis 1:2) en bovendien heeft Hij door Zijn kracht eigenhandig de Heere Jezus uit de doden opgewekt (Romeinen 8:11). Willen we voorkomen dat we misleid worden, dan moeten we dus niet vervallen in een extreme focus op misleiding, maar ons juist focussen op het vervuld worden met de Heilige Geest en het zoeken naar Zijn dagelijkse leiding. Omdat Hij ook in medegelovigen woont, is het belangrijk om nederig door het leven te gaan en altijd open te staan voor Zijn stem door anderen heen. Laten we ons bekeren van angst en van al het andere dat ons verhindert om vervuld te worden met de Heilige Geest!

#### Dwaling III: geleid door jaloezie

Waar mensen met een profetische bediening soms nog ongekruisigde levens leiden, hebben ze hier zeker geen patent op. Veel gelovigen hebben wel het geschenk van vergeving van zonden uitgekapt, maar nog niet de prijs betaald die hoort bij een vruchtbaar leven in het Koninkrijk: namelijk hun eigen leven. Waar het eigen ik nog regeert, bestaat de neiging om eigen koninkrijken te bouwen, die de schijn kunnen wekken dat ze onder het Koninkrijk van God vallen. Zelfzuchtige ambitie is vaak gebaseerd op onvrede en gaat niet samen met een bediening. Het woord bediening bevat namelijk het woord 'dienen', hetgeen erop wijst dat een bediening volledig ten dienste hoort te staan van de Heere Jezus en Zijn Lichaam en niet bedoeld is voor zelfverheerlijking. Waar dat laatste wel het geval is, ligt de geest van jaloezie als een gevaarlijke vijand op de loer, die ons direct tot zonde en laster wil verleiden wanneer anderen met een bediening, meer aanzien of invloed lijken te hebben dan wij.

#### **Gereinigd van aarde**

De obsessie om gelijk te hebben vormt samen met angst en jaloezie een dodelijke drietand, die vaak gebruikt wordt om schade te berokkenen aan onder andere profetische bedieningen. Ze leiden er toe dat ook zuivere profetische bedieningen ter aarde worden geworpen en vertrappt. Willen we de leiding van Gods Geest, die we heel hard nodig hebben, ontvangen, dan is het van groot belang dat we ons bekeren en laten reinigen van deze vleselijke en aardse ongerechtigheden.

#### **Geheiligd voor vrucht**

De profetische bediening is een kostbaar geschenk van God, dat door een leven van overgave geweldige vruchten kan voortbrengen. Laten we daarom ook deze bediening, tezamen met onze hele levens, heiligen voor dit wondermooie doel. Hierin is onze Vader verheerlijkt, dat wij veel vrucht dragen, het ultieme bewijs van ons discipelschap (Johannes 15:8).

Operatie Leeuw van Juda