

Aanklacht tegen Christenleiders

Waar zijn de christenleiders als het moet gebeuren? Bijna tachtig jaar wikken en wegen, om in te zien dat ze faalden in de vorige golf van duisternis. Velen leven nog in het on-Bijbelse waanidee, dat waarheid beperkt is tot de Bijbel. Juist door deze dwaalleer waren ze een generatie terug blind voor de harde waarheid. De naam 'Hitler' stond niet in het grote Boek: 'het zou allemaal wel meevallen'.

De Leeuw van Juda is het Woord en Hij is ook de Waarheid. Als Hij spreekt, dan komt de waarheid vrij en luisteren de Zijnen. Hij leeft vandaag en spreekt vandaag, wie dat niet zien wil, is verblind. Zijn woorden zijn Geest en Leven en wie deze ontvangt, kan strijden voor Hem. Wat Hij doen wil, toont Hij eerst aan Zijn profeten, dat zou elke Bijbelleraar moeten weten.

Dominees willen vaak domineren en dulden zelden wachters en profeten. In het land der blinden is éénoog koning, maar velen daarbuiten zien helder genoeg. Veel christenleiders verklaren zich loyaal aan een verduisterde overheid en plegen zo geestelijk overspel. Ze bevechten de waarheid brengende profeten onder het volk van God, maar hangen aan de lippen van hen die leugens verkondigen.

Zoals schriftgeleerden vroeger blind waren voor de Waarheid, zo zijn velen vandaag ook blind voor wat Hij doet. Ze denken het Woord te kennen, maar als het Woord onder hen is, stoppen ze hun oren dicht. Velen geloven vooral in het geloof dat anderen ooit hadden, maar als ze zelf geloof moeten tonen, geven ze massaal niet thuis. Het Koninkrijk bestaat niet in woorden maar in krachtig zijn en daden doen.

Het is de tijd van Davids helden. Zij die niets te verliezen hebben, omdat ze hun leven achterlieten bij het Kruis, sluiten zich als eersten aan bij de Zoon van David. Hij voert oorlog in Gerechtigheid en zij die geen eigen koninkrijk hebben en gerechtigheid meer liefhebben dan zichzelf, nemen hun plek in in Zijn leger.

Het is de tijd van Jona, die wegliep voor zijn roeping. Voordat hij wakker werd, waren anderen bezig met het redden van het schip. Toen hij overboord ging, ging de storm liggen. Religie zit het Koninkrijk in de weg en alles wat niet relevant is zal overboord gaan. Een groot beest uit de zee ligt klaar om religieuzen op te slokken. Wie weet worden ze uitgered als ze roepen om genade. Beter is het om snel relevant te worden.

Het is de tijd van Jefta. Toen het vrede was, wisten de leiders van het volk van God precies dat hij anders was, maar toen het oorlog werd, waren ze zelf hulpeloos. Veel van de christenleiders die *wel* aanvoelen dat er iets niet klopt, moeten zoeken naar hen die anders zijn dan zij, maar wel voorop gaan in de hedendaagse strijd. Jefta was dapper, had inzicht en wist hoe je oorlog moest voeren, ook al hoorde zijn moeder dan bij de hoeren.

Het is de tijd van Elia, althans dat zingen velen vroom uit volle borst. Wat vroeger Baäl-priesters waren, zijn nu BigPharma-priesters. Christelijke prominenten doen geloofsbelijdenissen ten gunste van deze in schandalen gehulde industrie. Ze prediken: 'Vrees voor corona! Buig je knieën voor de overheid! Stel je vertrouwen op abba Pfizer!'

Elke herder die reclame maakt voor de genterapie die ons wordt opgedrongen, speelt roulette met onschuldig bloed. Voor herders die hun schapen en lammetjes uitleveren aan de wolven, is er geen taak meer in het Koninkrijk van God. Zij die niet kunnen prediken dat het lichaam van de gelovige een tempel is van de Heilige Geest, gaan plaats moeten maken voor een nieuwe generatie.

Het is de tijd van Deborah, waarin veel vrouwen meer kracht betonen dan de mannelijke leiders van hun tijd. Kennis verliest het van inzicht, wijsheid is meer waard dan goud. Schriftgeleerden spreken

opgeblazen woorden en vuren hun kennis af op hen die inzicht en kracht betonen. Omdat ze het verschil niet weten tussen kennis en wijsheid, zijn ze stekeblind en verkondigen ze dwaasheid.

De Grote Reset van de Gemeente van Jezus Christus is begonnen. Alleen liefde voor de waarheid is het vaste fundament. In deze kronencrisis wordt duidelijk wie echt koning is in ons leven. Velen hebben nog nooit gebogen voor de allerhoogste Troon. Nu is de tijd om *wel* te buigen, want nog een korte tijd spreekt Zijn genade krachtiger dan oordeel.

Religie maakt plaats voor relevantie, *dat* is de revolutie die we zien. Relevantie in tijden van duisternis, *dat* is de revelatie van de Bruid.

Wie een oor heeft die hore en opene zijn ogen.

Operatie Leeuw van Juda